

Kamu Çalışanlarının Sesi



TÜRKAV

TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI
KALKINMA ve DAYANIŞMA VAKFI

Sayı: 23 • Kasım-Aralık 2006

Artık vaziyeti düzeltmek için mutlaka Avrupa'dan nasihat almak,
bütün işleri, Avrupa'nın emellerine göre yapmak,
bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi
bir takım zihniyetler belirdi.

Halbuki;

**HANGİ İSTİKLAL VARDIR Kİ YABANCILARIN NASİHATLARIYLA,
YABANCILARIN PLANLARIYLA YÜKSELEBİLSİN?**

Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir.



Dinlerarası diyalog konusunda samimi olmayan Hıristiyan Batı, Hıristiyan mezhepleri arasında diyalogu sağlamak istemektedir. Başka bir ifade ile Hıristiyan birliğini sağlamak amacındadır.



Prof. Dr. Mustafa TURAN

Papa'nın Sebeb-i Ziyareti

Papa Türkiye'de...

28 Kasım günü Anıtkabir'i gezen Papa daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından sade bir törenle (B tipi denilen) karşılandı. Karşılama milli marşlar çalınmadı; 21 pare top atışı yapılmadı; Papa Türk askerlerini selamlamadı; protokol erkânı hazır bulunmadı. Papa, Diyanet İşleri Başkanı'nı da ziyaret ettikten sonra Ankara'da Vatikan Büyükelçiliği'nde misyon şeflerini kabul etti.

29 Kasım günü Efes'te bulunan Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret ederek "Hacı" oldu.

30 Kasım'da Fener Rum Patrikhanesi'ne giden Papa burada Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından karşılandı ve 40 dakika süren şükran ayinine katıldı. Ayine ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, İstanbul Başkonsolosu Deborah Jones, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgos Gennimatas, İstanbul Başkonsolosu Aleksis Aleksandis de katıldılar.(!) 2004 yılında Vatikan'dan Patrikhane'ye getirilen Aziz Grigorios Theolog ile Aziz İonnis Hrisostomos'un kutsal emanetlerini öptü.

Aya Yorgi Kilisesi'nde Aziz Andreas Yortusu nedeniyle düzenlenen ve dört saate yakın süren törenin ardından Papa ve Patrik elele tutuştular ve ellerini havaya kaldırdılar. Ayin sırasında çevredeki camilerden yükselen ezan sesleri ilahi seslerine karıştı.

İşin seremoni kısmı böyle...

Asıl önemli olan kısım bundan sonra başlıyor. Papa'nın ayin sırasında yaptığı konuşma ve Patrik Bartholomeos ile birlikte ortak yayınladıkları bildiride kullanılan sözler Papa'nın ziyaret sebebini bütün çiplaklığıyla ortaya koyuyor.

Ayinde yaptığı konuşmasında Papa, "Bu an, kardeş olan Roma ve İstanbul kiliselerini özel bir ilişkiyle birleştiren kardeşçe bir buluşmadır" Biri

Petrus'un halefi (Papa), diğeri de kardeşi Havarî Andreas'ın geleneğine göre kurulmuş bu kilisenin başında Episkoposluk görevinde bulunan Andreas'ın halefi (Patrik) arasında bir buluşma olduğunu vurguladı; "Ekümenik Patrik Bartholomeos" demeyi de ihmal etmedi.

Papa, Petrus ve Andreas'ın kendilerine bıraktığı "tüm ulusları İsa'nın öğrencisi yapma" görevinin, amacına ulaşmaktan çok uzak olduğunu belirterek, acil ve gerekli olan bu görevin, sadece bu mesajla marjinal ilgisi olan kültürler değil, aynı zamanda köklü Hıristiyan geleneklerine sahip Avrupa kültürlerini de ilgilendirdiğini ifade etti. Papa, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın öz köklerinin, geleneklerinin ve Hıristiyan değerlerinin bilincini yenilemek ve yeni bir canlılık katmak için bütün diğer Hıristiyan cemaatleri ile birlikte çağrılmaktayız. Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasında daha sıkı bağlar oluşturmaktaki gayretlerimiz, bu misyonumuzun bir parçasıdır. Hıristiyanlar arasında var olan bölünmeler dünya için bir skandal olup, İncil'i müjdemek için bir engeldirler."

Deklarasyonda ise, Roma kilisesi ve İstanbul kilisesi arasındaki ilişkilerin yüzyıllarca kötü olduğuna işaret edilerek, bu kötü geçmişten tam bir birliğe doğru ilerlemek için gerekli olan derslerin hala tamamıyla çıkarılmadığı, bu sürece aktif olarak katılmak gerektiğine inanıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin oluşumuna giden süreci olumlu olarak gördüklerini belirten Papa ve Patrik, "Birliğe giden yolda kültürel gelenekleri ve dinlerinin ayırt edici özellikleriyle birlikte azınlıkların mutlaka korunması gerektiğini" bildirdiler. Deklarasyonda, dünyanın Hıristiyanların yaşadığı başka bölgeleriyle ilgili endişelerin de olduğu belirtildi.

Deklarasyonda, "Her şeyden önce Tanrı'nın adına masum insanların öldürülmesinin tanrıya ve insan onuruna bir hakaret olduğu" vurgulandı. İsa'nın doğmuş ve yaşamış olduğu topraklar olan Orta Doğu'da barış davasına yürekten inandıklarını belirten iki taraf, bu bölgede barışın yeniden tesis edileceğini samimiyetle umut ettiklerini, Orta Doğu'da yaşayan farklı halklar, dinler ve kiliseler arasında birbirine saygılı bir arada yaşamının güçlendirileceğini umduklarını ifade etti.

Dünyada yaşanan pek çok olay küreselleşme ile izah edilmeye çalışılırken neredeyse gözle gözükmeyen olağan üstü bir gücün dünyaya düzen verdiğine inanmaya başladık. Bu gücün bize takdim ettiği kavramlarla düşünüyor ve kendimizi yeniden düzenlemeye (re-forme) çalışıyoruz. Bunu yaparken karşılaştığımız bir olay karşısında küresel hesapların olup olmadığını düşünüyoruz. Bakış açımız ne olursa olsun Papa'nın Türkiye'ye gelmesi ileriye matuf bir takım hesapların olduğunu göstermektedir.

Yukarıda zikrettiğimiz gerek Papa'nın sözleri, gerekse kiliselerin yayınladıkları ortak deklarasyonda ifade edilen sözler, Ekümeniklik iddiasındaki Patrik'in amaçları ve faaliyetleri bağlamında ayrıca düşünüülüp değerlendirilmelidir. Tabiatıyla Türkiye'nin Patrikhane ile ilgili bir takım kuşkuvarlıklarını güçlendiren bu gelişme, ileride Türkiye'nin başını ağrıttak gibi gözükmektedir.

Vatikan bir ortaçağ kurumu/devleti, Papa da Ortaçağ papası gibi düşünülmemelidir. Vatikan'ın politik güç unsurlarını değerlendirecek kabiliyette olduğu gibi Hıristiyan dünyanın politik gücünün de bir parçası olduğu iyi okunmalıdır. Papa da dünyayı yöneten güçlerin egemenlik için hazırladıklarını kutsallaştıran, meşrulaştıran kişidir.

Dinlerarası diyalog konusunda samimi olmayan Hıristiyan Batı, Hıristiyan mezhepleri arasında diyalogu sağlamak istemektedir. Başka bir ifade ile Hıristiyan birliğini sağlamak amacındadır. Kiliselerin ortak deklarasyonunda da bu husus açıkça dile getirilmiştir. Diyalog eşitler arasında olacağından hareketle İslâm dünyasının, tarihin en zayıf dönemini yaşadığı Hıristiyan dünyası ile eşit güçlere sahip olmadığı günümüzde İslâm alemi ile yapılacak diyalogdan kazanacağı ne olacaktır? Deklarasyonda da ifade edildiği gibi "Tüm ulusları İsa'nın öğrencisi yapma" amacındaki Hıristiyan Batı'nın İslâm dünyası ile diyalogdan kastı açık değil midir? Bildiride her ne kadar Orta Doğu'da yaşayan farklı halklar, dinler ve kiliseler arasında birbirine saygılı bir arada yaşamının güçlendirileceğini umduklarını ifade edilmişse de üçüncü bin yılda Asya'yı Hıristiyanlaştırmak amacındaki Vatikan'ın, bu amacından vaz geçtiğini

düşünemeyiz. Papa'nın bu ziyareti sırasında Türkiye'nin AB'ye girmesine destek verdiğini söyledi. Bu önemli açıklama (!) Türkiye için ne anlam taşımaktadır?

Türkiye'nin dahil olmak istediği AB ülkeleri Hıristiyan ülkelerdir; dolayısıyla bu devletlerin Türkiye konusundaki düşüncelerini, ön yargılarını değiştirmeleri konusunda Papa müessir olabilir. (!!!)

Oysa Papa'nın Türkiye'nin AB'ye girmesine destek verdiğini ifade ettiği tarihten hemen bir gün sonra AB'nin Türkiye ile müzakereleri askıya alacakları yönündeki açıklamalar kafaları karıştırdı.

Papa'nın Türkiye'ye gelmesinden ve Onun Türkiye'nin AB'ye girmesi konusunda söylediği sözlerinden medet ummak beyhudedir. Bu konuda Papa da AB ülkeleri de samimi olmadıkları gibi mevcut kimliği (Türk-İslam kimliği) ile Türkiye'nin AB'ye kabulü eşyanın tabiatına muvafık değildir. Zira Hıristiyan dünya "öteki" ni mevcut haliyle kabul ettiği zaman idame-i hayat edemeyeceğini çok çok iyi bilir. Vatikan'ın da varlık sebebi zayıflar ve tarihi misyonunu kaybeder. Dolayısıyla Vatikan'ın ve bütün Hıristiyan dünyanın İslam'a bakış açısı asla göz ardı edilmeden, zahiren söylenen sözlerden hareket edilmemelidir.

Kiliselerin, Avrupa'nın öz köklerinin, geleneklerinin ve Hıristiyan değerlerinin bilincini yenilemek ve yeni bir canlılık katmak için birlikteliği sağlamak istemeleri, dünyada Hıristiyanlık inancında hissedilen zafiyetin farkında olduklarını göstermesi bakımından önemlidir.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ekümenik olmak yönündeki gayretleri, meselenin teolojik yönü bir tarafa Lozan Antlaşması'na göre kabul edilemez bir husustur. Papa'nın veya ABD Büyükelçisi'nin Bartholomeos'u, Ekümenik Patrik olarak kabul ve hitap etmeleri Türkiye'yi bağlamaz ise de bu konuda Türkiye, Lozan Antlaşması'na istinaden kararlı tutumundan asla vaz geçmemelidir.

Dünyada 1.1 milyar Katolik Hıristiyan'a karşılık 220-300 milyon Ortodoks Hıristiyan vardır. Ortodoksların da 120 milyonu Rusya'da bulunuyor. Vatikan'ın Ortodoks kilise ile giriştiği birlik teşebbüsünü ABD'nin de destekliyor olması Rusya'nın geçmişte olduğu gibi yeniden Ortodoks kiliseye istinaden yürüteceği politikaları akim bırakmak olduğu yönündeki değerlendirmeler gözden uzak tutulmamalıdır.

Ez-cümle;

Papa'nın Türkiye'ye gelmesi ve verdiği mesajlar Türkiye'nin Hıristiyan dünya için asla terk edilemeyecek bir merkez olduğunu göstermektedir.

Papa kimdir?

Alman Kardinal Joseph Ratzinger, 20 Nisan 2005 tarihinde 115 kardinalin katılımıyla 265. Papa olarak seçildi ve 16. Benedict adını aldı. 78 yaşında idi. 24 Nisan'da Yedi bin gazetecinin izlediği tören beyaz dumanın çıkmasıyla başladı ve San Pietro Meydanı'nda bekleyen binlerce Katolik Hıristiyan'ın coşkulu tezahüratını televizyonlar verdi. 1.1 milyar Katolik Hıristiyan'ın ruhani lideri böylece belirlenmiş oldu. 14 yaşında Nazi hareketine katılan ve sert tavrı dolayısıyla "Panzer Kardinal" lakabıyla anılan Ratzinger, çocuklara cinsel tacizde bulunan rahipleri korumakla biliniyor. Bu konudaki "Crimen Sollicitation" adındaki gizli Vatikan belgeleri BBC'de tartışılıyor. Ratzinger Türkiye'nin AB'ye girmesine karşı çıkmış, Türkiye'nin tarihte hep farklı bir kıtayı temsil ettiğini ve Avrupa ile tezat oluşturduğunu söylemiştir. Papa'nın bu konudaki görüşlerinin diğer Katolik din adamlarınca çok net biçimde tekrarlandığı görülüyor. İngiltere ve Galler'deki Katoliklerin lideri Westminster Başpiskoposu Kardinal Cormac Murphy O'conner 21 Eylül 2006'da BBC'ye yaptığı açıklamada Türkiye'nin AB'ye alınmasının çoğunluğu Müslüman olan çok büyük bir ülkenin temelde Hıristiyan olan kıtaya bütünleşmesinin ne kadar yaralı olacağını belirtmiş.

Papa Almanya'daki bir konuşmasında Akli kavramak ve kullanım alanını genişletmekle ilgili bir konuyu örneklerken Bizans İmparatoru Paleologos'un 1391'de sarf ettiği bir söze atıfta bulunmuştu. Sözler şöyle: "Muhammed'in getirdiği yenikleri bana göster. Orada yalnızca şer dolu ve insanlık dışı şeyler bulacaksın. Tıpkı peygamberliğini yaptığı dini kılıç gücüyle yayma emrini vermesi gibi."

Bu sözler üzerine İslam dünyası ayağa kalktı; protestolar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu da yaptığı açıklamada: "Papa'nın bu sözleri de beyin arkasındaki kutsal savaş ve haçlı zihniyetinin bir yansıması gibi görünüyor." Dedi. Bardakoğlu'nun konuşması bu kadar değil. "Kilise'nin tarihte Batı kamuoyunu da ayağa kaldırarak İslam'ı düşman gördüğü için haçlı seferi yaptı. İstanbul'u işgal ettiler; binlerce insan öldürüldü. Ortodoks Hıristiyanlar ve Yahudiler öldürüldü."

Bütün bu tepkilere rağmen Papa özür dilemedi; "üzgün" olduğunu söyledi.

25 Eylül 2006 tarihinde Müslüman ülkelerin temsilcileriyle görüşen 16. Benedict tüm Müslümanlara saygı duyduğunu, Hıristiyanlık ve Müslümanlık arasında gerçek bir diyalogun başlatılması gerektiğini, iki tarafın da şiddetten uzak durmasını ve dini özgürlüklere saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

